

Ugledige

Velkommen til Ugledige shelterplads

Et perfekt pause- og hyggespot med udsigt over Ugledige Sø og bagved Lekkende Skov, der også er kendt som Dyrehaven. Shelterområdet – eller grusgraven, som det før var – indbyder til familiestunder og udendørsaktiviteter med borde, bænke og grillpladser. Omkring shelterpladsen er der stejle skråninger, som børn og barnlige sjæle kan klatre op på og kurre ned ad.

Herfra kan I gå en tur ned i Dyrehaven. Skoven er tilvokset med smukke, gamle træer, som giver liv til et mangfoldigt dyre- og krible-krable-liv. Når I går gennem porten, kan du følge skovvejene og stierne rundt, gå ned til Ugledige Sø og dernæst tilbage mod Ugledigevej. På skovturen får I unikke udsigter over skoven og området, da vejen rundt flere steder ligger højt.

Området gemmer på mange spændende historier. I skoven står den 60 meter høje Rakkerbanken, som også er kendt som Galgebakken. Bakken har gennem flere århundreder været et offentligt henrettelsessted. Måske du har hørt ordsproget "Spildte Guds Ord på Balle Lars" før? Det stammer fra Ugledige-området, da Balle Lars blev henrettet i 1860 på Rakkerbanken efter et grusomt mord i Ugledige. Ved Rakkerbanken er det muligt at læse hele historien om Balle Lars på de opsatte skilte.

Skoven var indtil 1995 en dyrehave, hvor der både fandtes kron- og dåvildt. Efter hegnene blev fjernet, spredte bestanden af dyr sig rundt omkring på Sjælland – men det er stadig muligt at få et glimt af dådyr bag træerne. Området er stadig kendt som Dyrehaven. De mange egetræer og den store, flotte gule og røde port ved indgangen minder om Dyrehaven i Klampenborg.